

# Ad Wisse Uitvaartverzorging

*Samen-werken aan verder gaan ...*



Via **tel. 0113-259966** ben ik **dag en nacht** bereikbaar voor **melding van overlijden** en voor het **regelen en verzorgen** van de **uitvaart**.

Werkzaam op: Noord- en Zuid Beveland  
Walcheren  
Reimerswaal  
Schouwen Duiveland  
Zeeuws Vlaanderen

Vanuit innerlijke verbondenheid elkaar de ruimte geven om verder te gaan, ook door de stoffelijke grens heen. Dat is liefde, dat is leven!

**Samen-werken aan verder gaan** wil niet zeggen dat we de overledene maar moeten vergeten en wij, als achterblijvers, maar snel verder moeten gaan met ons leven. Integendeel, wat ik bedoel is dat een innerlijke verbondenheid niet ophoudt bij de stoffelijke eindiging van ons leven.

Een echte verbinding is niet gebonden aan het lichaam. Als we van iemand houden dan voelen we dit nog steeds, ook al is die ander bijvoorbeeld 10 of 10.000 kilometer van ons vandaan.

Het gaat dus niet om de fysieke afstand maar om de geestelijke afstand die ons met elkaar verbindt. Wij zijn bovenal een spiritueel wezen. Ons stoffelijk lichaam is maar voor even. Via dat prachtige stoflichaam mogen we elkaars spiritueel leven (ons innerlijk goud) ontmoeten en leren kennen.

De pijn die het kan geven om iemands prachtig aards voertuig, het stoflichaam, te verliezen kan heel anders worden beleefd als we beseffen dat daartegenover de, nooit te verliezen, zielsverbinding staat. Maar hoe kun je dit nu weten? Dit komt tot je zodra je openstaat voor wat het leven je te geven heeft. Net als in het dagelijks leven zijn er rond een overlijden meestal 'toevalligheden' die te vertalen zijn in signalen van het leven dat alles en iedereen deel uitmaakt van een groter geheel. Niets gebeurt zomaar, want ook wij zijn deel van dat groter geheel! En zodra er een liefdesband is in dit grote universum, dan zoekt de ziel altijd verbinding met die andere ziel(en) waar deze verband mee heeft. Dit is meestal heel subtiel maar wel groot in haar bescheidenheid. Net als liefde.

Zo loopt naar mijn overtuiging ook het pad naar het ontstaan van een afscheidsbijeenkomst.

Concreet gezegd:

Zodra iemand is overleden en mij wordt gevraagd om 'de uitvaart' te 'regelen', is het belangrijk, in de eerste ontmoeting\* (soms na het treffen van enkele noodzakelijke maatregelen) met elkaar uit te wisselen wat de gevoels- of zielsverbindingen zijn en van daaruit de uitvaart vorm te geven naar erkenning van onszelf en de overledene. In ons leven zit altijd de inspiratie om de juiste weg te gaan, als daar even de aandacht voor is openbaart dit zich vanzelf.

Pas vandaar uit kan er worden 'vormgegeven' betreffende een bericht van overlijden, verzorging van het lichaam, opbaring thuis of elders, locatie van de uitvaartbijeenkomst, wel of niet in besloten kring, begrafenis of crematie, wie er spreken gaat, wat aangaande de muzikale invulling, enz., enz.

Een uitvaart hoeft dan ook helemaal niet uiterlijk uitbundig te zijn door middel van groots ingezette materiële zaken zoals een dure kist, uitgebreide consumpties tijdens een condoleance enz. Bestaande verbindingen met de ander hoeven maar net te worden aangevinkt door een bepaald woord, muziekstuk en de aanwezigheid met elkaar.

**Uitgebreidere uitleg m.b.t. de diverse onderdelen van de uitvaart kunt u vinden op mijn website: [www.uitvaartwisse.nl](http://www.uitvaartwisse.nl)**

Als uitvaartleider bied ik vanzelfsprekend aan de nodige formaliteiten te regelen rond de uitvaart maar tevens om de uitvaartbijeenkomst vorm en inhoud te geven door, middels gesproken woord, uiting te geven aan het leven(sverhaal) van de overledene.

Bij een kerkelijke uitvaartdienst geschiedt dit laatste gewoonlijk door de voorganger van die gemeenschap.

Er kan bijv. een combinatie worden gemaakt waarin de nabestaanden spreken over hun persoonlijke band waarbij ik aanvul met het levensverhaal van hun dierbare.

Andere combinaties zijn denkbaar, ik pas mij altijd aan naar wat gewenst is.

### **Voorregeling**

**Het vooraf doorspreken en/of vastleggen van de eigen uitvaart(wensen)**

\* Die eerste ontmoeting kan zijn op het moment dat iemand is overleden maar er kan ook de wens zijn de eigen uitvaart al van tevoren in beeld te brengen; dit is in de praktijk meestal erg verhelderend en zorgt met regelmaat voor totaal andere keuzes en invulling omdat men van heel veel mogelijkheden geen idee heeft. Dit kunt u doen middels een persoonlijk gesprek met mij. Hiervoor kunt u via e-mail of telefoon een afspraak maken.

Ook bied ik u de mogelijkheid om via een zogenoemd voorregelformulier uw eigen keuzes en voorkeuren omtrent uw eigen uitvaart kenbaar te maken.

Dit formulier is bij mij telefonisch of per e-mail te bestellen. Ook kunt u het zelf downloaden vanaf mijn website ([www.uitvaartwisse.nl](http://www.uitvaartwisse.nl) onder het kopje 'Regeling uitvaart vooraf' en dan 'Voorregeling formulier') en vervolgens **uitprinten**.

### **Contactgegevens:**

adres Ad Wisse Uitvaartverzorging  
Ringbaan West 2  
4461 ED Goes

tel. **0113-259966**  
e-mail [info@uitvaartwisse.nl](mailto:info@uitvaartwisse.nl)  
website [www.uitvaartwisse.nl](http://www.uitvaartwisse.nl)  
(fax 0113-259647)

